

## Doop in water?

Fundamenteel bij de vraag of je waterdoop kan laten doen is: het woord van de waarheid recht snijden <sup>2Tim.2:15</sup>. Iedere Bijbelse waarheid moet op de juiste tijd, groep mensen en juiste plaats gebruikt worden.

Een doop is een reinigende en één makende wassing, ritueel, met water, in beeldspraak met geest of vuur. De vraag is: laten *wij* onszelf in water dopen?

De waterdoop was in het beheer (Grieks: oikonomia: huishouding) van pinksteren in Gods plan duidelijk nodig: 'Bekeer je, ieder van jullie late zich dopen (in water) op de Naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden; zo zullen jullie het geschenk van heilige geest ontvangen' <sup>Han.2:38</sup>. Hier gaat het twee keer over doop: in water en in geest.

Je leest dat waterdoop eerst is genoemd. Petrus noemt die doop als voorwaarde voor de doop in geest en vergeving van zonden.

In Handelingen 10 lees je: 'En terwijl Petrus nog sprak, viel de heilige geest op allen, die het woord hoorden...toen antwoordde Petrus: "men kan deze (mensen) het water toch niet onthouden, zodat zij niet gedoopt zouden worden – dezen, die de heilige geest net zoals wij ontvangen hebben". Daarop gaf hij aanwijzing dat zij in de naam van Jezus Christus gedoopt zouden worden.' <sup>Han.10:44,47,48</sup>. Hier is volgorde omgedraaid ten opzichte van Handelingen 2. Eerst in geest gedoopt, daarna in water.

In Handelingen 10 -bij centurion Cornelius- is waterdoop géén voorwaarde om heilige geest te ontvangen. In andere situaties wordt de geest via handoplegging gegeven <sup>Han.8:16,17; 19:6</sup>.

In Handelingen lezen we, dat waterdoop voor Israëlieten en proselieten (uit de natiën) voor zich sprak. Het aardse koninkrijk was hun verwachting. In dit aardse koninkrijk onder de Messias Jezus, worden *volken* tot discipelen gemaakt en in water gedoopt <sup>Mat.28:19</sup>.

In Handelingen 16 spreekt Paulus het woord en de gevangenenbewaarder in Filippi gelooft. Hij en zijn huis worden gedoopt. Door Paulus? Dat is de vraag. Silas was bij Paulus en Silas was een van de leidende broeders van de koninkrijksgemeente in Jeruzalem. Zonder twijfel is de doop in water door Silas aangegeven én uitgevoerd.

Wij leven als gelovigen van het lichaam van Christus nu in het beheer van het geheimenis <sup>Efe.3:9</sup>, van de genade van God <sup>Efe.3:2</sup>. Dit beheer was aan Paulus toevertrouwd <sup>Kol.1:25; 1Tim.2:7</sup>. De verwachting nú voor het lichaam van Christus is de bazuin van God met daarna de hemelse bediening <sup>1Tes.4:15-18; Efe.2:6,7</sup>.

Voor zover de apostel Paulus dienaar voor het koninkrijk van Israël was, doopte hij, zelfs ná zijn afzondering <sup>Han.13:2</sup> nog geruime tijd. In zijn brieven spreekt hij niet over de waterdoop als opdracht voor de uitgeroepen gemeente die Zijn lichaam is.

We merken op, dat Paulus *tijdens de onmondigheid* de waterdoop noemt. En dat hij weinig gelovigen gedoopt had, alleen Krispus en Gajus, en het huis(gezin) van Stefanus <sup>1Kor.1:14-16</sup>.

Tegen de leden van Zijn lichaam zegt hij, dat Christus hem *niet* afvaardigde om te dopen <sup>1Kor.1:17</sup>, maar evangelie te verkondigen. En dat niet in wijsheid van woorden, opdat het kruis

van Christus niet leeg gemaakt wordt. Iets anders geformuleerd: *waterdoop maakt het kruis van Christus leeg.*

In de afsluiting van Handelingen (28) schrijft Paulus de gevangenschapsbrieven Efeziërs, Filippenzen en Kolossenzen, en maakt daarin het geloofsgoed voor deze tijd van genade bekend. De onmondigheid <sup>1Kor.13:10</sup> is voorbij; het woord van God is *gecompleteerd* <sup>Kol.1:25</sup>. De geestelijke rijpheid (volwassenheid) is gekomen <sup>1Kor.13:10; Efe.4:13; Fil.3:15; Kol.1:28; 4:12</sup>.

In Mattheüs 3:11 spreekt Johannes de dooper over de Heer Die doopt in heilige geest en vuur. De geest zou Israël de wedergeboorte geven, zoals de diverse profeten hadden gezegd. De doop in vuur spreekt van het gericht.

Het lichaam van Christus kent ook de doop in de geest. Paulus onthult dat: 'Want in één geest zijn wij allen naarbinnen één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, slaven of vrijen; en wij zijn allen in één geest gedrenkt' <sup>1Kor.12:13</sup>.

Het effect is anders dan bij Israël. Straks, bij Israël, komt de geest en zij zullen wedergeboren zijn als volk in het komende koninkrijk op aarde.

Nu, in deze tijd van genade, voegt de doop in de geest -bij het tot geloof komen- de gelovige toe aan het lichaam van Christus. Het effect is inwonen in de individuele gelovige, én verzegeling <sup>Rom.8:9-11; 2Kor.1:22; Efe.1:13, 4:30</sup>.

Het is duidelijk, dat Paulus *niet* afgevaardigd was om te dopen (in water), en zo resteert wat Efeze 4:5 zegt. Daar gaat het om de zeventvoudige eenheid *van de geest* <sup>Efe.4:3-6</sup>.

Wat daar genoemd wordt is *geestelijk* en sluit enig ritueel (dat per definitie vleeselijk is) uit. Één lichaam, één geest, één verwachtingsgoed van jullie roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen. Hoe komt een *geestelijke eenheid* tot stand; door waterdoop? Nee, het *moet* de doop in de geest zijn.

De gelovige gaat door de doop in de geest, waar het geloofsleven mee begint, leren en ervaren, dat hij/zij samen met Christus gestorven en begraven is <sup>Rom.6:2,3</sup>. Door de doop in de geest is de gelovige *naarbinnen Christus Jezus gedoopt* en één geworden met Zijn dood en begrafenissen. Resultaat: de gelovige is *in Christus Jezus*. Dat kan absoluut niet door doop in water. Zou een gelovige ná de start van het geloofsleven in water gedoopt worden, dan is die twee keer gedoopt. Efeziërs 4:5 geeft echter aan: één doop.

In Kolossenzen 2:11,12 komt hetzelfde naar voren. Toen Christus besneden werd door kruisiging, werden ook wij samen met Hem besneden. Ook wij werden samen met Hem gekruisigd en samen met Hem begraven, in het één zijn met Hem in Zijn dood/doop. Deze éénwording komt door de doop in de geest. Laat je je daarna in water dopen, dan wijs je deze éénwording met Hem in Zijn dood/doop in wezen af.

Het vlees werd aan het kruis eens voor altijd veroordeeld en in schande weggedaan.

Reken ik nog met het vlees door het in water te laten dopen, dan ontken ik de veroordeling ter dood van het vlees, de oude mens, door het kruis.

Waarom keer je terug -door je in water te laten dopen- naar het materiële, de schaduw, het aardse, terwijl je in Christus een nieuwe schepping bent? Wij genieten uitsluitend *geestelijke zegen* in Christus te midden van de hemelen.