

De gelovige en de overheid.

Je hoort regelmatig in geloofskringen zeggen: '*je moet de overheid gehoorzamen*'. Dat wordt gezien als de conclusie uit de bijbelse gegevens voor de tijd van genade. Daarom is het goed, naast de twee artikelen die inmiddels in de Uitzonderlijke Rijkdom verschenen zijn, met elkaar te kijken naar wat de Schrift daarover aangeeft. Dit mede naar aanleiding van vragen die gesteld worden.

We leven in bijzondere tijden; in deze dagen zijn allerlei dingen gezegd, maatregelen afgekondigd, door de overheid. Hoe kun je dat zien? Wat doe je ermee in de praktijk?

Welke woorden lees je in de Schrift, bij Paulus?

In de eerste vraag klonk het woord *gehoorzamen*. Wat houdt dat in?

In feite zegt het woord het al: je hoort iets en dat doe je.

De wind, de zee, onreine geesten *gehoorzaamden* de Heer Jezus: Matt.8:27; Mc.1:1:27; 4:41; Luc.8:25.

De eonische redding is voor allen die Hem (de Heer) gehoorzamen: Hebr.5:9

Een boom zou degene die geloof heeft en iets zegt, gehoorzamen: Luc.17:6

Een mens kan de lusten van het lichaam gehoorzamen: Rom.6:12

Een gelovige kan gehoorzamen aan het een of de Ander: Rom.6:16,17

Niet allen gehoorzamen het evangelie : Rom.10:16

Filippenzen gehoorzaamden altijd : Fil.2:12

Niet gehoorzamen : 2 Thes.1:6; 3:14

Kinderen de ouders gehoorzamen : Ef.6:1; Kol.3:20

Slaven hun heren gehoorzamen : Ef.6:5; Kol.3:22

Sarah gehoorzaamde Abraham : 1 Petr.3:6

Daarnaast het begrip *gehoorzaamheid, gehoorzaam*.

Romeinen 1:5; 16:26 – geloofsgehoorzaamheid als doel van evangelieprediking

Romeinen 5:19; 2 Cor.10:5; Hb.5:8 Christus' gehoorzaamheid

Romeinen 6:16;16; 16:19; 2 Cor.10:6; 1 Pe.1:2 van de gelovigen

2 Cor.7:15 van de Korintiërs

Romeinen 15:18 van de natiën

Filemon : 21

1 Petrus 1:22 van de waarheid

Ten slotte het begrip: *gehoorzaam*

Israël niet (Hand.7:39); heiligen (2 Kor.2:9); Christus tot de dood (Fil.2:9)

Een wellicht voor u wat droge opsomming; maar dit is al wat in de Schrift naar voren komt.

We zijn *de overheid* niet tegengekomen. Dat is mogelijk voor ons merkwaardig, omdat we zó gewend zijn te spreken en te denken in: *je moet de overheid gehoorzamen*.

Wat je leest over *de overheid* is te vinden in Romeinen 13:1-7; Titus 3:1-3; 1 Petrus 2:12-17.

En welk woord kom je in die plaatsen tegen? *Onderschikken*.

Dat heeft niet de notie van *horen* in zich. Het gaat dan om *onder*, ja dat wel, en *schikken*; een woord dat met *rij* te maken heeft. Je weet je *onder* iets of iemand, en je bevindt je in een *rij*.

Wanneer we dat woord opzoeken, kom je dat tegen:

- in verband met de *man*

wijst op de *vrouw* (Ef.5:21,22; Kol.3:18; Tit.2:5; 1 Pe.3:1,5)

- in verband met *heren (werkgevers)*

wijst op de *slaaf* (werknemer) (Tit.2:9; 1 Pe.2:18)

- in verband met *oudsten*

wijst op *jonge mannen* (1 Pe.5:5)

- in verband met *God*

wijst op *het vlees* (Rom.8:7) *de schepping* (Rom.8:20) *de Zoon* (1 Kor .15:27,28)

- in verband met de *overheid*

wijst op *de gelovige* (Rom.13:1,5; Titus 3:1; 1 Petrus 2:13)

Is *onderschikken* hetzelfde als *gehoorzamen*? Twee verschillende begrippen drukken allebei bepaalde waarheid uit. In *onderschikken* zit *iets vrijwilligs*. Opgeroepen, innerlijke houding.

1. Het gaat bijvoorbeeld bij man en vrouw in het huwelijk om de liefde die de man aan de vrouw betoont en zo bij de vrouw de houding opgeroepen wordt om te *onderschikken* aan de man. Dat wil nog *niet* zeggen, dat de vrouw hem *in alles wat hij zegt*, ook *gehoorzaamt*. Daar is wel een onderschikkende houding maar dan is nog niet gezegd dat de vrouw altijd opvolgt wat de man *zegt* (dus: wat zij hoort), het gesprek, gelijken: man verantwoordelijk.

2. Bij relatie met *God* gaat het om de houding die bij de mens opgeroepen wordt. God is liefde en Hij heeft het beste met de mens voor. Het vlees van de mens wil niet aan God onderschikken; dat is inherent aan de huidige stervenstoestand waarin de mens is. Het vlees *kan dat ook niet*; het mist vermogen om te kunnen wat God wil. De schepping is onderschikt aan het verderf; *niet vrijwillig*; had geen 'keuzemogelijkheid'; *God bepaalde*.

Uit de woorden van Romeinen 8:20 kun je concluderen, dat *onderschikken* iets vrijwilligs in zich heeft, voor zover het gaat om de ervaring van de mensen. Uit God ligt alles immers vast.

We zien hoe de begrippen *gehoorzamen* en *onderschikken* verschil uitdrukken.

Wanneer we dat toepassen in de relatie van de gelovige tot de overheid, dan zien we:

De gelovige onderschikt -op vrijwillige basis- aan de overheid. In de geest boven de overheid geplaatst, want met Christus te midden van de hemelen; in de ziel is daar het in het aardse bestaan de *onder God* aangestelde overheid. God bepaalt wie de machthebbers zijn; ook in onze dagen. Is het dan zo dat een gelovige altijd de woorden van die overheid *gehoorzaamt*? In Nederland en andere landen kennen we wetten, regelgeving, maatregelen, adviezen.

Bij wetten, regels en maatregelen waarop straf staat, een administratieve boete, vervolging et cetera, zullen we als gelovigen vanuit onderschikkende houding gehoorzamen. En dat des te meer nu wij bewust zijn, dat de overheden ten diepste door God Die liefde is, gesteld zijn. We zouden onderschikken, zo zegt Paulus in Romeinen 13:1,5 en Titus 3:1. Expliciet worden belastingen en tol genoemd, en het respect voor de overheidsdienaren. Nogmaals: in deze plaatsen lees je het woord *gehoorzamen* niet, dus staat de innerlijke grondhouding van het *onderschikken* voorop. Als het gaat om (dringende) adviezen, dan kun je die als gelovige opvolgen, maar dat hoeft niet. Het gaat immers om een *advies* dat je wel van de overheid *hoort*, maar niet per se hoeft op te volgen. Bv: advies snelheid op A4 is 100 km/u maar je mag ook maximaal 130 rijden.

Daarbij leven wij nu, midden in 2021 in een tijd waarin van alles aan het kantelen is; een omwenteling is gaande waarbij we zien, dat de overheden nadrukkelijk een sturende rol spelen. En we vragen ons af, in deze naar hoogtepunt ontwikkelende, boze eon, wat aan (dringende) adviezen je moet opvolgen als je als gelovigen daardoor beperkt wordt in het eenvoudig samenkomen en ontmoeten rondom Gods woord. Biddend je weg zoeken en opzien naar Vader die daarin wijsheid zal geven. We leven, ook daarin, van dag tot dag.